

Min Europaresa

Tänk vad skönt snart är det sommarlov och du behöver en ordentlig semester att se fram emot.

Du och en kompis ska resa runt i västra Europa och siktar på att besöka minst tre länder. De ni kan välja på är:

- Irland
- Storbritannien
- Belgien
- Frankrike
- Nederländerna
- Luxemburg
- Tyskland



Familjen vill naturligtvis veta var ni håller hus och vad ni håller på med om dagarna så ni ska skriva en resedagbok. Mamma, pappa, farmor och morfar vill veta allt.

- Vilken är huvudstaden?
- Hur kom ni till landet, hur lång tid tog det och vad kostade det?
- Vad heter platsen som ni bor på och var i landet ligger det?
- Vad kan ni se om ni tittar ut genom fönstret?
- Vilket/vilka språk talar invånarna i landet? Har ni lärt er några ord?
- Hur styrs landet? Mormor har ju alltid gillat kungligheter, finns det några roliga att berätta om?
- Hur är vädret i landet?
- Hur ser naturen ut?
- Vad finns det för sevärdheter där ni är och varför är de värda att besöka?
- Vad äter ni? Finns det någon mat som är typiskt för landet?

Ni har ju inte obegränsad budget och mamma är lite orolig över att era pengar ska ta slut och att ni ska längta hem. Som en liten start har du fått ett presentkort på den första resan, du ska göra. Vilket innebär att den biten redan är betald.

Den andra delen av pengarna har du sparat ihop. Berätta om hur ni gör för att spara pengar och hur ni håller kontakten med familjen där hemma.

Budgeten är 10.000kr och ska vara i 1 vecka. Tänk på att pengarna ska räcka till resor mellan länderna, hotell, mat och sevärdheter.

Skriv ner en budget och redogör för hur mycket pengar du gör av med.

Exempelvis:

Flyg Köpenhamn till London 1467kr

Mat på flygplatsen 120kr

Tåg från flygplatsen till hotellet 135kr

När ni kommer hem har ni massor att berätta och många bilder att visa för resten av klassen. Ta fram minst en bild från vart land och visa dina kompisar.

Skriv ner allt in din SO – skrivbok eller använd dig av Google drive.

Exempel på hur man kan börja sin text:

Jag startade med att åka tåget över till Köpenhamn. Där hoppade jag på ett flyg som tog mig till London. I London fick jag vänta 1 timme på att mitt flyg till New York skulle avgå. Eftersom mitt presentkort räckte till detta första land behövde jag inte tänka så mycket på pengarna just nu. Därför gick jag till närmaste Burger King och beställde ett stort Whooper Meal och en Milkshake. På den danska flygplatsen Kastrup är det dyrt och jag fick betala 150kr för den.

New York ligger i USA och är en av de största städerna och en världens mest kända.

Huvudstad är Washington, den som bestämmer i detta land kallas för president och det var faktiskt i USA som man började med president.

